



Z.M. Koning Willem-Alexander en H.M. Koningin Máxima
Paleis Noordeinde
Postbus 30412
2500 GK Den Haag

Datum: 4 juni 2018 Kenmerk: LK-201827 Onderwerp: Wat is jouw wens als je eventjes Koning of Koningin mag zijn...

Majesteit,

Op 27 april jl. mochten we weer genieten van een heerlijk feest ter gelegenheid van uw verjaardag. Alsnog van harte gefeliciteerd met uw 51ste verjaardag.

Stichting Levenskunst wilde mensen die ons op deze dag in het Oranjepark in Apeldoorn bezochten, in de gelegenheid stellen om zich een klein moment koning of koningin te voelen. Ze mochten op dat moment een wens namens u beiden doen.

De vraag was “Als je voor een klein moment onze Koning of Koningin zou zijn, wat zou je dan wensen voor de mensen in Nederland?”

We hebben alle wensen van die dag verzameld en willen u de meest aansprekende aanbieden. De wensen komen van Eunice, Syl van Asselt, Maxime Gorelikow, en Esther Zijlstra.

Eunice wenst “meer fruitbomen, zodat we meer bijen in ons land mogen verwelkomen zodat een ieder nog lang mag genieten en leven”. Syl biedt u de tekening aan die ze speciaal voor Koningsdag heeft gemaakt. Maxime Gorelikow wenst een maquette van Paleis het Loo en Esther Zijlstra schrijft: “Ik ben zò trots op u als Koning en Koningin, zoals u zich tussen het publiek beweegt en selfies met ze maakt. Fantastisch om u als Koning en Koningin te hebben!”

Alle wensen treft u bij deze brief aan. Wij hopen dat u ons wilt laten weten wat u van deze wensen vindt en of u er nog iets mee wenst te gaan doen.

Vanzelfsprekend waren er nog meer wensen. Een aantal daarvan zullen we binnenkort aan onze burgemeester John Berends overhandigen. We horen ook graag van hem wat hij van de wensen vindt en wat hij er mee gaat doen.

Om u een indruk te geven van dit mooie gebeuren, verwijzen wij u naar onze website levenskunstapeldoorn.nl. Hierop staan de foto's en filmpjes van die dag.

Wij hebben een bijzonder fijne dag gehad en we hopen dat u beiden ook terug kunt kijken op een mooie Koningsdag.

Namens alle mensen die betrokken zijn bij Stichting Levenskunst,

Vriendelijke groet,

Iddo de Rooij, voorzitter.